

Πολιτιστικό πρόγραμμα

ΤΙΤΛΟΣ

**“Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα μνημεία και
τα αξιοθέατα του τόπου μας”**

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

« ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ »



Υπεύθυνοι καθηγητές: Πέλα Μαρουλάκη, Σταύρος Κρητικός

Μαθήτρια: Χειμωνάκη Ελευθερία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3 σελ.
ΤΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ	4
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	7
Η ΒΡΥΣΗ	9
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ	10
ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΝΙΦΑΤΣΙΟ	14
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: «Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα μνημεία και τα αξιοθέατα του τόπου μας».

Οι υπεύθυνοι καθηγητές είναι η Μαρουλάκη Πέλα ΠΕ02 και ο Κρητικός Σταύρος ΠΕ11.

Την εργασία αυτή εκπόνησε η μαθήτριά της Β΄ Τάξης Ελευθερία Χειμωνάκη.

Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα για να μάθουμε καλύτερα τα μνημεία και την ιστορία του τόπου μας.

Στην εργασία θα δείτε φωτογραφίες από το χωριό και το φρούριο. Θα μάθετε την ιστορία του χωριού και θα πληροφορηθείτε για κάθε τι που υπάρχει στο φρούριο.

ΤΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ



Οικισμός του δημοτικού διαμερίσματος Ανω Ακρίων του πρώην Δήμου Κόφινα .Βρίσκεται 7 χλμ βόρεια του Ασημίου και 44 χλμ απο το Ηράκλειο .



Βρίσκεται σε υψόμετρο 448μ. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 οι κάτοικοι είναι 463

Εδώ βλέπουμε μερικές ακόμα φωτογραφίες από το χωριό..





Στην φωτογραφία βλέπουμε τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει φτιάξει μία μικρή κουζίνα, τουαλέτες και σταδιακά φτιάχνει ένα μέρος του.



Εδώ βλέπουμε ένα παλιό σπίτι το οποίο κατοικούταν κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και πλέον έχει εγκαταλειφθεί από τους κληρονόμους του.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ



Το σχολείο λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα με τουλάχιστον 35 παιδιά κάθε χρόνο και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο.





Η ΒΡΥΣΗ



Η παλιά βρύση του χωριού είναι πάνω από 80 χρονών.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Η εκκλησία αυτή είναι της Αγίας Αναλήψεως, είναι εξωκλήσι του χωριού.



Η εκκλησία αυτή είναι ο Άγιος Πέτρος και Παύλος, είναι επίσης εξωκλήσι του χωριού.



Εδώ βλέπουμε τον πολιούχο του χωριού τον Άγιο Κωνσταντίνο και Αγία Ελένη, και το δεύτερο ιερό Άγιου Γεωργίου.



Ο Άγιος Δημήτριος είναι το νεκροτομείο του χωριού.



Η Αγία Παρασκευή και Άγιος Αντώνιος είναι επίσης εξωκλήσι.



Η εκκλησία της Παναγίας η οποία βρίσκεται στο Επάνω Καστέλλι-Φρούριο.



Ο Άγιος Γεώργιος, επίσης βρίσκεται στο Επάνω Καστέλλι



Σε αυτήν την εκκλησία υπάρχουν 2 ιερά, το ένα είναι ο Άγιος Αντρέας και το άλλο είναι άγνωστο μέχρι σήμερα.



ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΝΙΦΑΤΣΙΟ





Το Φρούριο Bonifacio ή Επάνω Καστέλι βρισκόταν δυτικά από το σημερινό χωριό Τσιφούτ Καστέλι, 44,2 χλμ νότια του Ηρακλείου, πάνω σε ύψωμα που σήμερα ονομάζεται Επάνω Καστέλλι. Το φρούριο αναφέρεται από το 1212 και κτίστηκε από τον Πεσκατόρε



Ο Πεσκατόρε το ονόμασε Castel Bonifacio από το ομώνυμο φρούριο της Κορσικής, που είχε κτίσει ο Bonifacio Pisano κι είχαν κατακτήσει οι Γενουάτες το 1195. Το Bonifacio, όταν οι Ενετοί εκδίωξαν τον Πεσκατόρε από την Κρήτη, περιήλθε στα χέρια τους κι επειδή το θεώρησαν σπουδαίο το διατήρησαν, το επισκέυασαν και το κατέστησαν έδρα καστελλάνου.



Για πρώτη φορά έγινε στόχος επαναστατών στην Επανάσταση των Σκορδύληδων – Μελισσηνών το 1230. Οι επαναστάτες με τη βοήθεια των Βυζαντινών κυρίευσαν αρκετά φρούρια της Κρήτης, αλλά το Bonifacio δεν κατάφεραν να το εκπορθήσουν, καθώς γνώρισαν ισχυρή αντίσταση από τον φρούραρχο Κατάλδο Αβονάλε.



Αργότερα όμως το φρούριο έχασε τη σπουδαιότητά του κι ερειπώθηκε. Κάτω από το φρούριο κτίστηκε το σημερινό χωριό, που αναφέρεται σε έγγραφο του 1375 με το όνομα Casale Prope Castellum, δηλαδή «χωριό κοντά στο φρούριο».



Στη διαδρομή του χρόνου άλλαξε δύο ονόματα, Bonifacio Proprio και Nefs Monoface, για να καταλήξει στην ονομασία Τσιφούτ Καστέλλι κατά την διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, επειδή σε αυτό κατοικούσαν πολλοί «Τσιφούτ», δηλαδή Εβραίοι.





Από το φρούριο πήρε την ονομασία του η Επαρχία Μονοφατσίου. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 1821, οι διοικητές της Κρητικής Πολιτείας, νομίζοντας ότι η λέξη Μονοφάτσι ήταν σύνθετη από τις λέξεις μόνο και φάτσα, μετονόμασαν το Μονοφάτσι σε Μονοπρόσωπο, αλλά αυτό διορθώθηκε αργότερα



Το φρούριο αποτελούνταν από οχυρωματικό περίβολο, που διακόπτεται από τετράγωνους πύργους που προβάλλουν εσωτερικά του τείχους. Πύργο προστασίας έφερε και η κύρια πύλη του στη νότια πλευρά, ενώ ένας άλλος πύργος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του κάστρου.



Σήμερα το φρούριο είναι κατεστραμμένο, με μερικούς μόνο τείχους του να θυμίζουν την ιστορία του. Στο εσωτερικό του λιθόστρωτο μονοπάτι οδηγεί προς το κέντρο όπου βρίσκονται ομάδα ερειπωμένων κτηρίων, μονόχωρος θολοσκέπαστος ναός και μια μεγάλη δεξαμενή. Επίσης υπάρχουν 3 εκκλησίες οι οποίες έχουν καταστραφεί.



Αποτελεί ένα από τα μεγάλα βυζαντινά κάστρα της ενδοχώρας του Ηρακλείου και στέγασε μεγάλο αριθμό κατοίκων μέχρι και την τουρκοκρατία οπότε και εγκαταλείφθηκε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- **ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ**



